

# Då Drottningen kom på besök

av Britta Röstlund

Svenska skolan i Paris fick besök av Drottning Silvia under Kungaparets statsbesök i Frankrike under några dagar i december. Besöket blev minnesvärt för eleverna, lärarna och nog även för Drottningen.

Det är tyst i skolkorridoren. Några barn står och småpratar. En flicka frågar sin lärare hur man ska hälsa på Drottningen. "Ska jag niga? Men det känns lite konstigt." Någon säger att hon är så nervös att hon nästan kissar på sig. "Men tänkt så här, Drottningen kanske också är nervös", försöker hennes kompis lugna henne med. Det är levande ljus överallt i skolans lokaler och en lagom dos av juldekorationer. Det känns i luften att någon väntas komma.

Nere på gården väntas det också. Men här är det inte tyst. Tvärtom. Ett antal fotografer, med kameror utrustade med stora paparazzi objektiv, slåss om bästa platsen. En av dem faller upp en stol som han ställer sig på medan de andra muttrar ogillande. En svensk kvällstidning sänder live. Förskolebarnen kommer ner på gården med svenska och franska flaggor i händerna och kamerorna smattrar. Barnen poserar gärna till fotografernas förtjusning. Hon, Drottningen, är några minuter försenad. Paristrafiken kan spräcka det mest minutiöst planerade schemat.

"Barnen inne i skolan är lite nervösa, är ni också det?" frågar jag Fred och Erik nere på gården. "Nä, vi har redan sett Drottningen". "Var?" "Nära guldkyrkan ..." Var guldkyrkan ligger, eller vad det är för något, hinner de inte förklara, då en fotograf plötsligt ropar: "Elle est rouge!" Vilket betyder att Drottningen nu har anlänt klädd i något rött. Hon skrider vant och lugnt fram på den röda mattan tillsammans med Marina Rondeau, rektor för förskolan och grundskolan. Fotograferna trängs nu ännu mer och barnen viftar med flaggorna fast några av dem kommit på att man kan göra roligare saker med en flagga än att vifta med den.

Uppe i klassrummen sitter barnen redo att motta Drottningen. Hissen stannar, dörren öppnas, och den som de väntat på så länge kommer tillslut. Bakom sig har Drottningen lämnat pressuppbådet. Här, uppe i skollokaler, blir mötet med henne mer intimt. Hon går från klassrum till klassrum. Eleverna och lärarna berättar vilka de är och hur deras arbete ser ut. Vissa av barnen sitter tysta, andra viskar något till kompiserna. Drottningen hinner med en liten stund i varje klass, så alla kommer att ha ett varaktigt minne från mötet med henne.

I det sista klassrummet som Drottningen besöker finns gymnasieeleverna Erik, Anna och Alexandra. De berättar för Drottningen att de egentligen inte har sina skollokaler här, utan vid Saint Dominique i Neuilly sur Seine. Drottningen lyssnar intresserat och ställer några frågor. "Nu måste du berätta det där för Drottningen", uppmanar rektorn över gymnasiet, Karin Gadellii, en av tjejerna. Alexandra låter då hälsa från sin mormor som varit hovdam under en längre tid. Drottningen lyser upp. Hennes ansikte ändrar uttryck - hon blir privat för en stund. Innan Drottningen lämnar gymnasieeleverna frågar hon dem om deras framtidsdrömmar.

Efter att ha skrivit i skolans Gästbok, inköpt dagen till ära, lämnar Drottningen Svenska skolan och därmed lugnet, det intima, för att ta hissen ner till det väntande pressuppbådet och flaggviftningen.